



Door de regenkleding was het net een groep veelkleurige pinguïns.

Direct na Venlo ging de weg uit het Maasdal omhoog naar de grens met Duitsland, het zogenaamde hoogterras van de Maas. Nooit geweten dat er zo dicht langs de autoweg [A 73] zo'n groot bosgebied ligt.

De hele etappe ging door heuvelachtig bosgebied, afgewisseld met besneeuwde velden en waterpoelen. Door de sneeuw, bevriezingen en regen waren veel paden glad en modderig. Vaak was het pad waarover wij liepen ook de grens.

Als gevolg van het zeer matige weer was er weinig uitzicht over het Maasdal, maar het gebrek aan uitzicht werd meer dan goed gemaakt door samen wandelen, praten en stil zijn.



Op het eind van de wandeling liepen we langs de Swalm, een van de mooie snelstromende meanderende Limburgse riviertjes, onderdeel van het Nationale park Meinweg. Eén van de redenen voor de aanleg van de tunnels in de A73. Na 23 kilometer zat de etappe er op en waren we in Swalmen. Na een drankje en een stuk Limburgse vlaai gingen we huiswaarts. Op de terugweg was het vrij stil in de auto... Al met al is het een mooie dag geweest.

*Gerard Berentschot*

