

# Samen onderweg!

Zoals gebruikelijk de laatste maanden overnachten we vooraf in een jeugdherberg in het Duitse plaatsje Brügggen. Op vrijdagavond rond 20.15 uur komen we daar aan; koffie en thee staat alweer klaar. Gelukkig is er die vrijdag iemand van ons 17 jaar getrouwd, dus de appeltaart met slagroom ontbreekt niet! Ook de rest van de avond is er genoeg te knabbelen en te drinken. Er moet uiteraard nog wat moed worden ingedronken...

Zaterdagochtend vertrekken we na een goed ontbijt voor de 24e etappe; van Montfort naar Sittard. In Montfort worden we zeer gastvrij ontvangen door de uitbater van "Antoine" die speciaal voor ons het restaurant open heeft gedaan om ons van koffie en vlaai te voorzien, terwijl er gewacht wordt op de chauffeurs die de auto's vast naar het eindpunt brengen. Hoewel we al wel in Limburg lopen en de route als licht glooiend omschreven wordt, is de route toch wel redelijk vlak. We komen langs vele velden met asperges, ook wel 'het witte goud' genoemd. Ook komen we langs de vindplaats van een geldschat uit lang vervlogen tijden. Allemaal mooi en aardig natuurlijk, maar de echte schat van het Pieterpad is dat we samen op weg zijn! Na aankomst in Sittard kunnen we terecht in een café op de markt. Ben heeft hier een plek voor ons gereserveerd. Dat is maar goed ook, want door het ongelofelijke mooie weer zijn alle terrassen er helemaal gevuld. Na het aanvullen van de vochtreserves kunnen we weer terug naar de jeugdherberg in Brügggen waar we gezamenlijk een 'pastamaaltijd' nuttigen.

In de herberg spelen we daarna samen een zeer uitdagend spel. Wim heeft een laptop, beamer en vele vragen voorbereid die we samen kunnen doen. De score wordt via een app bijgehouden, waarbij goede antwoorden en snelheid bepalend zijn voor de uitslag. De vragen variëren over de thema's sport en spel, Pieterpad en natuurlijk de Bijbel. Helaas werkt de internetverbinding niet helemaal naar wens, waardoor er een herstart nodig is en de uitslag voor altijd discutabel zal blijven... Maar de tijd vliegt voorbij en dus is het weer heel gezellig.

De zondagochtend beginnen we voor het ontbijt met een kleine zondagsopening die wordt verzorgd door Mies. De opening wordt ondersteund met een stuk tekst en gebed uit het boekje 'Gewoon God' van Philip Troost (40 zoekwoorden om God te vinden in het alledaagse). Het woord van de dag was 'Gaan'. Zo gezegd, zo gedaan, dus na het ontbijt vertrekken we gelijk voor de 25e en één-na-laatste etappe van Sittard naar Valkenburg. Vanuit Sittard loopt de weg gelijk omhoog en komen we langs kleine kappelletjes met daarin de zeven voetvallen uitgebeeld. Daarna is de Hof van Olijven te zien. In deze hof wordt het innerlijk lijden van Christus uitgebeeld, vóóordat hij de uiterlijke lijdensweg moest gaan. Om de grot heen staan twaalf linden die de apostelen symboliseren. Gezien de tijd van het jaar is dit toch een toepasselijk begin van de wandeling.



Bovenaan de klim krijgen we een prachtig uitzicht over het Limburgse heuvellandschap zoals die bij velen bekend is. De etappe heeft dan ook veel meer stijgende en dalende paden dan alle vorige etappes. Bovenop de heuvels prachtige vergezichten over het landschap en in de dalen genieten van meanderende beekjes en prachtige natuur! Een van de mooiste etappes die we bij het Pieterpad gelopen hebben, waarbij het weer natuurlijk ook ontzettend heeft meegeholpen.



Volgende maand zijn we toe aan de laatste etappe en dan zit onze reis er (voorlopig?) op. Ik kijk er naar uit. Maar tegelijk zie ik er tegenop, omdat het er dan een einde komt aan een prachtige periode van ruim twee jaar samen onderweg zijn. Ik hoop van harte dat dit initiatief een vervolg zal krijgen. En mocht dit zo zijn, dan nodig ik u van harte uit om er over na te denken om ook deel te gaan nemen.

*Edwin de Graaf*