

Taizé-jongerevenement in Libanon

Julia van Raalte is terug uit Libanon en licht een tipje van de sluier op over haar ervaringen. We zullen er later uitgebreid aandacht aan besteden tijdens een nog te bepalen moment na een kerkdienst en in de komende ZWO-dienst.



Groep van Kerk in Actie

Eind maart heb ik met 15 jongeren door Libanon gereisd onder leiding van Kerk in Actie. De reis was gepland rond een oecumenische bijeenkomst van Taizé. De 1600 deelnemers kwamen uit het Midden-Oosten en Europa. Het thema was ontleend aan Psalm 92: 'De rechtvaardige zal groeien als de ceder op de Libanon'. Ik heb kennis gemaakt met de levendige tradities van de oosterse kerken, de rijkdom van oecumenische betrekkingen en de warme gastvrijheid van de mensen. In de afgelopen NieuwsBron gaf ik een introductie over het land en evenement. Nu blik ik terug op een unieke reis, hoe is het leven als christen in het Midden-Oosten?

Als ik aankondig naar Libanon af te reizen, kan ik rekenen op bezorgde reacties. Is dat wel veilig, zou je dat nou wel doen? De bezorgdheid is sympathiek, maar niet nodig. Wie Beiroet bezoekt voelt zich gelijk bij aankomst bijzonder welkom. De Libanezen voorzien je graag van thee met 'sfouf', willen je op straat altijd helpen en laten vol trots de hoogtepunten van hun land zien. De gastvrijheid met het heerlijke eten zijn onlosmakelijk verbonden en bovendien spreken velen vloeiend Engels en Frans.



Youth from Palestine-Rooted in Christ

identiteitsbewijs, rijbewijs of verzekering. Neem je de schade voor lief of probeer je het te verhalen? Wellicht met de politie of bij de pizza company? Maar dan zou het zijn baan kunnen kosten. Wat zou u doen?

Meer reisblogs op: <https://www.kerkinactie.nl/actueel/2019/03/vijftien-jongeren-met-kerk-in-actie-naar-taize-ontmoeting-in-beirut>

Julia van Raalte



Het land waar je kan skiën en zwemmen op dezelfde dag

Zo ook mijn gastgezin, een moderne familie met twee jongens van 16 en 18 jaar die al veel van de wereld hebben gezien. Na de zondagsdienst van de Maronitische kerk nemen ze me mee naar de historische havenstad Byblos. De reis langs de prachtige Middelandse Zee is een beleving op zich in het chaotische verkeer. Statige nieuwbouw verrijst tussen vervallen appartementencomplexen. De verschillen tussen arm en rijk zijn groot en die werelden ontmoeten elkaar heel even. Als we plots remmen botst een pizzabezorger achterop de Audi. Mijn host-vader baalt van de blikshade. De koerier blijkt één van de vele Syrische vluchtelingen te zijn zonder