

Hij stuurde me vervolgens circa dertig van die kleine v's, waarvan ik er hier tien, hier en daar wat omgewerkt, aan jullie meegeef:

1. **V**rees niet. Deze uitdrukking komt 365 keer voor in de Bijbel; één maal voor elke dag!
2. **V**erbond. God sloot een verbond met ons. Dat geeft Hij nooit op. Ook niet als wij dat wél doen.
3. **V**ertrouwen. Dat is de vertaling van het Griekse woordje 'geloof'. Geloven is niet: alles voor waar aannemen, maar vertrouwen op Gods goede krachten. Ondanks twijfel.
4. **V**ragen: veel beter dan klakkeloos aannemen. Vragen maakt vrij. Vragen maakt dat je verder komt in je geloof en in je leven.
5. **V**lam. Het goddelijke vlammetje in ons moeten we koesteren en aanwakkeren. Zoals Eddy Hillesum ons het voordeed en voorbad.
6. **V**ergeven. Ruimte maken voor herstel. Niet makkelijk. Waar wij het niet kunnen, kan God het wel.
7. **V**eranderen. Wees zelf de verandering die je wilt zien in deze wereld.
8. **V**erhalen. Bijbelverhalen maar ook: 'Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen; alle malen zal ik wenen' (Leo Vroman).
9. **V**isioen. Je dromen, je verbeelding. 'I have a dream'. De regenboog, een engel, wandelen over water, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...
10. **V**erwondering: verwondering is een kostbare schat die zich pas opent als vanzelfsprekendheden ophouden te bestaan. Als je beseft dat de wereld weer opnieuw geboren wordt bij het aanbreken van elke nieuwe dag. Als je iets van God terugziet in het kleine en Hem herkent in het grote. Als je bedenkt: wij leven al 74 jaar in **V**rede.

Met **V**riendelijke groet,
ds. Nelleke Beimers

