

Zondagwandeling 23 juni

Na het succes van de zondagwandeling van vorig jaar willen we hieraan een vervolg geven. Dit keer op zondag 23 juni, georganiseerd vanuit de middengroep. Maar **iedereen mag meedoen**. We gaan we naar het Nationaal Park Weerribben. Ook als je niet kunt wandelen is het leuk om gezellig mee te gaan, want we proberen een locatie te vinden waar we onder andere kunnen picknicken. We lopen deze keer een route (circa 10 km) met de start en finish op dezelfde plek.

Te zien onderweg

De wandeling doorkruist een waardevol gebied met meertjes, geulen en plassen. We lopen langs rietlanden, trilveen en een heuvelachtig bosgebied. Te voet kom je op de mooiste plekjes. Een mooie gelegenheid om dit samen met De Bron te beleven.



Voor jong en oud

- We vertrekken na de kerkdienst naar NP Weerribben. Iedereen zorgt voor zijn/haar eigen lunchpakket en drinken.
- Er zijn geen kosten aan verbonden. We proberen zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden. Chauffeurs hebben we wel nodig; dus wil je rijden, geef dat dan even aan mij door. Opgave voor deze wandeling is niet nodig.

Voor meer informatie:

Wim Brink, ouderling middengroep
06-54944603 of wibri37@gmail.com